

Christine Gerritsen tekst en foto's

Klossen met kinderen

Een paar jaar geleden trof ik op een artistieke markt iemand die handvaardigheid gaf op de basisschool. We raakten aan de praat en omdat zij niet kon kantklossen, maar de kinderen wel zo veel mogelijk handvaardigheidstechnieken wilde aanbieden, vroeg ze of ik bij haar in de les met kinderen wilde kantklossen. Eerst waren het lessen van een uur, zodat de kinderen 3 à 4 keer achter elkaar moesten komen om een klein werkje af te krijgen. Dat had als voordeel dat ze alles zelf konden doen, van het klosjes winden tot het afknopen. Nadeel was dat er veel tijd verloren ging aan starten en opruimen en dat maar weinig kinderen in een schooljaar aan de beurt kwamen. Veel kinderen moesten teleurgesteld worden, want de belangstelling was erg groot.

Anders

Dit schooljaar werden er atelieruren voor groep 6, 7 en 8 gegeven. Dat wil zeggen twee uur les achter elkaar. Door de klosjes zelf op te winden en eventueel zelf de opzet te doen, kunnen kinderen in een middag een kloswerkje afkrijgen en direct mee naar huis nemen. Van alle kinderen die geweest zijn (ze kiezen er zelf voor) viel het een enkeling tegen.



Wat is kantklossen?



Twee leerlingen ijverig aan het werk

Sommige kinderen zijn zelfs al twee keer geweest en soms komen kinderen voor de les vragen of zij vandaag mogen klossen. Dit jaar waren het voornamelijk kinderen van groep 7 en 8. Dat vonden de kinderen van groep 6 helemaal niet leuk! Zij wilden ook leren klossen. Per les heb ik 2 kinderen. Daar heb ik genoeg aan om aan te sturen. Sommige kinderen hebben heel snel door wat de bedoeling is, anderen zijn erg onzeker en vragen om de haverklap of ze het wel goed doen. Soms zijn kinderen ruim een uur goed bezig en dan lukt het ineens niet meer. Als ze het een beetje door hebben en lekker aan het werk zijn, loop ik even weg en dan blijkt vaak, dat ze het heel goed zelf kunnen. Soms heb ik heel weinig te doen en dan lees ik wel eens een verhaaltje voor. De kinderen konden kiezen wat ze wilden klossen, een hartje of een rondje. In december heb ik kerstklokjes laten klossen. Het afknopen deed ik voor ze. Sommige kinderen bedankten me wel twee keer aan het eind van de les.

Wisselkussen

Een aantal kinderen vindt het leuk om thuis verder te gaan met klossen, maar hebben daar de spullen niet voor en ook geen (groot)ouder die ze op weg kan helpen. Daarom ben ik kort geleden met een 'wisselkussen' begonnen. Een kind kan dit kussen met klosjes, garen en een patroon mee naar huis krijgen om daar zelf te oefenen met kantklossen. Elke week na de les kan hij/zij hulp bij het klossen krijgen of een ander patroon uitkiezen en zelf weer verder gaan. Na een bepaalde tijd moet het kussen weer ingeleverd worden en krijgt een ander kind het mee naar huis.

Dit schooljaar hebben twee kinderen deze mogelijkheid gehad. Het ene kind was heel enthousiast, van het andere kind kon ik weinig hoogte krijgen of ze het nou leuk vond of niet.

